

פורים תשע"ג

United We Stand

When המן suggested to אחשורוש that he wipe out the Jews, אחשורוש hesitated at first. He said that he is scared of their G-d, who may do to him as He did to his predecessors, נבוכדנצר, סנחריב, etc. המן replied, מפוזר ומפורד. The מגילה (יג:) ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. המן replied, מפוזר ומפורד. The מגילה quotes the רמ"ע מפאנו who explains that כלל ישראל who had originally been עם אחד, had now become מפוזר ומפורד. Therefore אחשורוש need not fear; כלל ישראל only benefits from השראת השכינה and the protection it provides when they are באחדות. At that point כלל ישראל were divided in areas of רוחניות, and were united only in the חטא of attending סעודת אחשורוש (של"ה). (18,000 Jews were at the סעודה.)

To rectify the situation, אסתר asked of מרדכי to בנוס את כל היהודים. The גמרא says לך בנוס את כל היהודים. גדולה הסרת טבעת ממ"ח נביאים וז' נביאות. כלל ישראל became united to face the common enemy, המן. They joined together in תפלה and צום, and ultimately the גזירה was averted. The פסוק describes the revenge they took against the enemy as נקהלנו היהודים בעריהם.

The מצוות היום are therefore also targeted at fostering אחדות. The נתיבות writes in מגילת סתרים (ט:ט), "ומשלוח מנות- הטעם כי הקדושה משורש האחדות, והטומאה משורש הפירוד... ואח"כ כששבו בתשובה שלימה, נעשה אחדות ביניהם, ונקהלו בעריהם, וחיבבו זה את זה. ולזה אנו עושין ומשלוח מנות איש לרעהו, להורות שעל ידי החיבוב לחבירו בא הגאולה."

The day of פורים is celebrated "בכל דוד ודור משפחה ומשפחה". And רש"י explains מתאספין יחד ואוכלים ושותים יחד.

May we strive for תחת תכלת מרדכי and thus be זוכה to experience once again תשועתם היית לנצח, אמן!

